

A large, stylized number '20' is positioned in the upper right quadrant. The '2' is white with a pink segment at the top left. The '0' is white with a pink segment on the right side. The background consists of overlapping geometric shapes in shades of purple, orange, and blue.

# T'ANtWOORD

brieven van  
Dikke Freddy

## INLEIDING

Al **20** jaar werken we samen met ons team, bezoekers, vrijwilligers en sympathisanten voor een samenleving met meer sociale gelijkheid en kansen voor iedereen.

Al **20** jaar werken we vanuit de ervaring, de kennis en deskundigheid van mensen die leven in armoede.

Erik Vlamincx (Dikke Freddy) schreef voor het T'ANTWOORD vijf brieven naar aanleiding van onze viering op 19 april 2024. We bieden ze alle bezoekers, vrijwilligers, partnerorganisaties en alle mensen die ons gedurende die vele jaren ondersteund hebben graag aan.

Een warme dankjewel aan jullie allemaal.

**Bedankt voor jullie steun, enthousiasme, inzet en participatie de voorbije 20 jaar!**



**AAN PAUL VAN MIERT,  
BURGEMEESTER VAN TURNHOUT**

Geachte Heer Van Miert, beste Paul,

Ik zou u twee vraagstukken willen voorleggen.

Omdat ik geen geld heb om mijn rekeningen te betalen, probeer ik het jaar door te komen zonder mijn verwarming op te zetten. De klimaatopwarming helpt mij daarbij een beetje, maar toch weet ik regelmatig niet waar te kruipen van de kou.

Bij Zeeman worden momenteel grote kortingen gegeven op thermisch ondergoed. Het zou voor mij een oplossing kunnen zijn om de grootste kou te verdrijven.

Graag zou ik voor de aanschaf van dat milieuvriendelijke ondergoed een isolatiepremie willen aanvragen. Vermits alle burgers gelijk zijn voor de wet, ook de burgers die niet over een eigen dak beschikken dat ze kunnen isoleren, lijkt het mij geen onlogische vraag. Kunt u mij laten weten waar en hoe ik zulke aanvraag kan indienen?

Dringender is het probleem dat ik heb met mijn tanden. Ik verga van de tandpijn en ik lig er 's nachts wakker van, maar ik kan in Turnhout bij geen enkele tandarts voor de kermisweek van half augustus een afspraak maken. Ik kan mij vergissen, maar ik heb de indruk dat wie de centen heeft om beugels of implantaten te laten zetten voorrang krijgt op mensen die uit miserie alleen een tand willen laten trekken.

Hoe los ik dit dringende tandenprobleem op? Kunt u mij een aanbevelingsbrief schrijven? Of zak ik beter met een luide kreet door mijn benen voor de inkom van het ziekenhuis zodat ze me daar wel moeten binnen pakken? Ze kunnen dan ineens ook mijn maagzweren, mijn rugpijn en mijn opgezwollen voeten nakijken.

Uitkijkend naar uw antwoord, groet ik u met de Meeste Hoogachting,

*Dikke Freddy*

**AAN LYDIA PEETERS,  
MINISTER VAN AUTOBUSSEN DIE NIET KOMEN**

Geachte mevrouw Peeters, beste Lydia,

Hoewel ik goed op tijd aan de bushalte stond, heb ik toch mijn afspraak gemist bij de maatschappelijk werkster die mijn dossier beheert en daarom wordt de uitbetaling van mijn leefloon geschorst. Tenzij ik haar tegen volgende week een attest kan bezorgen dat bewijst dat er overmacht in het spel was ...

Ergens op tijd geraken met uw bussen is, ondanks het feit dat uw regering het gokken aan banden wil leggen, moeilijker dan winnen bij Euromillions. Er worden aanhoudend buslijnen afgeschaft of ingekort en op de lijnen die niet worden afgeschaft of ingekort, vermindert het aantal haltes en rijdt vaak maar de helft van de aangekondigde bussen.

Hebt u al eens geprobeerd om met de bus van bij u thuis in Dilsen-Stokkem tot in Turnhout te geraken? U zal er waarschijnlijk een hele dag voor nodig hebben, terwijl het met de fiets op een dikke halve dag te doen moet zijn.

Uw Vlaamse bussen concurreren inzake onbetrouwbaarheid met de Belgische treinen. En dat wil wat zeggen. Het eigenaardige daarbij is dat honderd jaar geleden alle openbaar vervoer wel stipt en op tijd reed.

'Met passie en ambitie', dat is uw ministeriële lijfspreuk. Daarom gaat u ervoor zorgen dat elke burger op minder dan 250 meter van zijn deur een laadpaal voor een elektrische auto gaat krijgen. Waarom kan niet iedereen een bushalte op minder dan 250 meter van zijn deur krijgen waar dan ook nog regelmatig bussen passeren?

In afwachting daarvan zou ik u willen vragen of u mij alstublieft 'met passie en ambitie' een attest van overmacht kan bezorgen dat ik aan mijn maatschappelijk werkster kan geven teneinde mijn leefloon te ontvangen.

Uitkijkend naar uw antwoord, groet ik u Met Hoogachting,

*Dikke Freddy*



**AAN MICHEL VANDENBOSCH,  
PRÉSIDENT-FONDATEUR VAN GAIA**

Geachte Heer Vandenbosch, beste Michel,

Omdat ik dacht dat het leven daar simpeler zou zijn heb ik me een tijdje geleden teruggetrokken op het platteland. Helaas moet ik vaststellen dat het leven daar helemaal niet simpeler is, simpelweg omdat het loket zo goed als helemaal uit het Vlaamse dorpsbeeld is verdwenen. Het schijnt dat er voor de uitbraak van corona hier en daar nog een loket te vinden was, maar blijkbaar zijn de laatste loketbedienden aan de ziekte bezweken.

Ik ben hier op de buiten al twee keer een levende vos tegengekomen, maar het lukt me niet om in contact te komen met een levende mens van mijn mutualiteit die mij kan bijstaan om mijn formulierenpuzzel op te lossen.

Een nachtwinkel vinden is nergens een probleem, maar omdat ik niet over internet beschik moet ik het vergeten om aan een abonnement van De Lijn te geraken en daardoor zit ik vastgeklonken in mijn gehucht.

Ik ken iemand die een foto heeft kunnen maken van een ijsvogel, maar die er niet in slaagt om haar werkloosheidsuitkering geregeld te krijgen omdat het onmogelijk is om haar problemen aan een levende mens van de vakbond voor te leggen.

Elke ochtend spreek ik met een eekhoorn, maar ook hij kan me niet uitleggen hoe ik, bij gebrek aan een postkantoor, mijn schuldeisers van antwoord kan dienen met een aangetekende brief.

Toen ik nog in de stad verbleef was er tenminste af en toe nog een geopend loket te bespeuren, maar ook daar is het lokettentekort nijpend. Vraag het maar aan de mensen die uit Syrië of Oekraïne zijn moeten vluchten omdat de bommen hun daar om de oren vlogen. Ook zij hunkeren naar een loket waar een levende mens hen, al dan niet van achter glas, een glimlach en antwoorden op hun vragen kan geven.

Omdat ik absoluut niet weet welke hooggeplaatste ik nog kan aanschrijven om de lokettennood aan te klagen, richt ik mij bij dezen tot u. Is het niet mogelijk om het door een levende mens bediende loket officieel uit te roepen tot bedreigde diersoort?

Als ik zie hoeveel aandacht en middelen er naar de bescherming van bedreigde diersoorten als de wolf of de bever gaan, zou de titel van bedreigde diersoort voor het uitstervende loket een reddingsboei kunnen zijn.

Wetend dat u geen moeilijke opdracht uit de weg gaat, groet ik u met de Meeste Hoogachting,

*Dikke Freddy*

**AAN PAUL VAN TIGCHELT,  
DE NIEUWE VINCENT VAN QUICKENBORNE**

Geachte heer Van Tigchelt, beste Paul,

Ik ben een kameraad gaan bezoeken die in de gevangenis van Turnhout is beland. Omdat hij niet meer wist van welk hout hij pijlen moest maken heeft hij dingen gedaan die radicaal verkeerd waren. Ik begrijp dus dat hij tijdelijk in bewaring moest worden genomen, maar ik vind niet dat hij daarom zijn gevoeg moet doen op een emmer terwijl zijn celgenoten erop zitten te zien en dat hij moet slapen op een matras die op de grond onder het bed van een collega ligt.

Ik neem aan dat u veel om uw hoofd heeft, maar ik kan u een tijd winnende oplossing adviseren. Uw collega Ben Weyts is zich, tijdens de schoolvakantie, met dierenwelzijn gaan bezighouden. Hij heeft een nieuw reglement voor de dierentuinen geschreven. Diverse beesten zullen alleen nog mogen worden opgesloten indien ze een privaat zwembad ter beschikking hebben. En alle gedierte dat het wenst, moet een apart slaaphok krijgen. Alstublieft!

Zou het geen gedacht zijn om dat reglement voor de dierentuinen gewoon over te schrijven voor de gevangnissen waarvoor u bevoegd bent?

U bij voorbaat dankend, mede namens mijn kameraad, groet ik u met de Meeste Hoogachting,

*Dikke Freddy*



## AAN MELISSA VERCAUTEREN

Dag Melissa,

We wisten dat het slecht met u ging. We konden er niet naast zien. Maar dat ge zo rap zoudt sterven hadden we niet verwacht. Ze hadden u natuurlijk moeten opnemen in de psychiatrie, maar de wachtlijst was te lang ... Ge zat natuurlijk allang in de problemen omdat er voor de hulp en de begeleiding voor uw Rosie, die sukkel met dingen waar we geen naam voor hebben, geen zorgbudget te krijgen is omdat de wachtlijst eerder groter dan kleiner wordt. Ge waart helemaal tilt geslagen toen veertien dagen geleden bleek dat uw Liam – omdat hij geen gemakkelijk manneke is – een van de honderden kinderen is die op geen enkele school terecht kan omdat de wachtlijsten te lang zijn. Ge waart natuurlijk razend geworden toen die aangetekende brief arriveerde waarin staat dat ge binnen drie maanden met uw drie kinderen moet vertrekken uit de studio waar ge woonde en er geen enkel vooruitzicht is op een sociale woning want de wachtlijsten voor sociale woningen zijn veel en veel langer dan de files aan de Kennedytunnel en de minister die daarvoor instaat is er bovendien nog fier op ook. En daarom zijt ge, in een bui van razernij, iedereen op alle wachtlijsten voorbij gestoken door simpelweg dood te gaan. In café De Nieuwe Nachtegael hebben we de jukebox afgezet toen we het nieuws vernamen.

Er is gevloekt en geroepen, maar we gaan maatregelen treffen. Rappe Gène is met artikel 23 van de Belgische Grondwet afgekomen. Daarin staat dat IEDEREEN recht op wonen heeft, en dat IEDEREEN recht op gezondheidszorg heeft, en dat IEDEREEN recht op onderwijs heeft. Al onze ministers hebben, fier als een pauw en voor het oog van televisiecamera's, gezworen dat ze die grondwet zouden naleven. En vervolgens vegen ze er vierkant hun voeten aan.

In De Nieuwe Nachtegael zijn we nu van plan om de premier van België en de minister-president van Vlaanderen een proces voor meeneed aan te doen zodat ze op straffe van boete verplicht worden om voor uw Rosie een zorgbudget te voorzien en voor uw Liam een schoolbank en voor uw moeder die nu voor uw kinderen gaat zorgen een sociaal appartement. Ge kunt dus, daar waar ge nu zijt, op uw twee oren slapen.

We zullen de jukebox in De Nieuwe Nachtegael pas opnieuw aanzetten wanneer het proces tegen de ministers gewonnen is en dan spelen we Diep in mijn hart, uw lievelingslied.

Ik moest u groeten, namens velen,

*Dikke Freddy*



# T'ANtWOORD

VERENIGING TEGEN ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING

Otterstraat 114, 2300 Turnhout

Tel. 014 43 65 16

[info@tantwoord.be](mailto:info@tantwoord.be)

[www.tantwoord.be](http://www.tantwoord.be)